

**Opfølgende møde efter seminar den 25-26 marts 2006 på Vandrehjemmet i Nykøbing F. Mødet foregår i Forsamlingshuset i Idestrup den 18. april 2006 kl. 19,00.**

Søren Andersen, konsulent i Lolland-Falsters Boldspil Union byder velkommen.

Det har ligget og ulmet i mange år, men nu tror jeg vi skal gå i gang, ikke med et sportsprojekt men et Idestrup projekt. Under seminaret havde vi Anders Halling fra Syd Dansk Universitet med til at komme med råd og ideer. Vi er nået rigtig langt fra vi startede.

Morten Nielsen fra Lolland-Falsters Håndbold Forbund.

Jeg vil kort fortælle om vores seminar. Vi startede med at blive opdelt i grupper og præsenterede os for hinanden ved at spille Klods Hans.

Anders Halling fortalte kort om hans modeller for samarbejde. Vi blev delt op i Cafeer og hver gruppe kom frem med forslag, se alle plancherne. Om søndagen var der en del børn med. Torben Hansen fra Brydeklubben Thor tog sig af børnene, som også kom med ideer og forslag til ønsker.

Noget af det vi især fokuserede på var børn fra 7-13 år. Det var imponerende, hvordan alle bevarede gejsten. Børnene tog i Brydeklubben og bagefter til Bowlingcentret i Marielyst. Det var en rigtig god dag.

### **Aktivitetskalenderen**

Det skal være en god modtagelse for tilflyttere til Idestrup. Idestrup Grundejerforening har i forvejen en hjemmeside Idestrup.info. Vi holdt et møde med grundejerforeningen og aftalte, at vi skulle have et samarbejde med dem.

Kaare fra grundejerforeningen fortalte om hjemmesiden. Vi kan søge og få forskellige oplysninger. De forskellige foreninger kan komme med oplysninger om arrangementer. Der er forskellige links til andre hjemmesider. De forskellige foreninger kommer med aktivitetskalender. Der skal være et punkt om tilflytter.

Kan vi bruge det, ja, det syntes vi. Er foreningerne interesseret, bør man udpege en fra hver forening til at meddele om deres arrangementer. Ideen er, at vi står sammen skole og institutioner.

Knud, hvad med dem, som ikke har computer? Jens, vi tror at fremtiden er for computer. Man kan også bruge kalenderen til at planlægge, så to foreninger ikke arrangerer noget på samme dato.

Frode, Der er en udmærket avis Sydfalster-Nyt, måske kan vi lave et samarbejde.

Jane, vi kan måske sende kalenderen til Sydfalster-Nyt en gang om måneden.

Kirsten, vi har computer i Lokalarkivet.

Det er alle tiders med en hjemmeside, men den skal ajourføres. Der er en mand, som er betalt for at holde hjemmesiden ajour.

Kaare, alle kan gå ind og kigge på hjemmesiden. Det afgørende for hjemmesiden er ikke, hvad den hedder, men hvad den indeholder.

Morten, min opfordring er at indbyde en fra hver forening til møde.

Kim, hvor mange foreninger er der i Idestrup.

Jens, hvis i hører om noget, så sig endelig til.

Kaare, er der et stævne kommer det med, hvis vi får besked.

Det vil være meget interessant for folk, som tænker på at flytte til Idestrup.

Kim, man kunne lave en løbende tekst hos Coma.

Søren, hvordan kommer vi videre, er der en som har lyst til at være med? Det er o.k. at gå videre med ideen. Det vil sikkert være på plads om en måned.

### **Velkomstpakken**

Jytte, vi laver en lille happening. Goddag og velkommen til Idestrup, jeg kommer med en lille kurv med lidt forskelligt indhold bl.a. en flaske vin og nogle brochurer med oplysninger om, hvad der sker i området. Jeg bor i nr. 7 hvis du ønsker flere oplysninger er du velkommen. Man skal møde personligt op og byde velkommen. Vi er enige om, at udpege nogle repræsentanter fra hver vej, som skal tage sig af at byde velkommen.

Søren, hvad skal der i kurven, skal der være noget fra alle erhvervsfolkene? Hvem vil gerne være med? Kommer dette op at stå, vil det være svært ikke at være positiv for at gøre noget for området.

Jytte, det er tanken der tæller.

Else, ideen er god, men jeg føler mig som en eneboer, jeg kender ingen på vejen i dag.

Jytte, kan det det gå ind over grundejerforeningen, skal det evt. være en undergruppe?

Karsten, det skal måske ind under næste punkt.

Der er 3-4 personer, som gerne vil være med til at byde velkommen.

Hvornår kommer det i gang? Jytte indkalder til møde sidst i maj. Efter 1. juni træder det i kraft.

### **Aktivitetscafeen.**

Søren, det var fremragende fra børnene. Jeg hørte f.eks. om Solkongen og tænke, hvad er det, jeg kender kun en film, som hedder Solkongen.

Dorte viste plancherne fra børnene, der var rigtig mange ønsker. Vi starter med at etablere en legeplads fra 0-7 år og fra 7 år og opefter. Legepladserne placeres ved boldklubben. Ønske om en cafe, vi arbejder videre sammen med Ideklubben. Der er ansat en person fra kommunen i Ideklubben. Der mangler en person, til at lære ældre at spille kort.

Vi har en ungdomsklub, hvorfor bruger vi den ikke om eftermiddagen? Børnene vil ikke komme der, den er ikke vedligeholdt, så der er ikke rart at være. Lege pladsen i forbindelse med SFOen er skolens, så den kan ikke benyttes af de små.

Søren, vi må også have respekt for de ønsker, som kom fra børnene.

Hvor kan man bruge pengene bedst? Skal man ikke bruge det man først?  
Drømmen er at få et sted, hvor alle kan komme og lave samtlige aktiviteter.

Søren, ryk sammen.

Klavs, Det handler om, at komme med en masse ideer, kan vi kombinere tingene og på en måde komme videre, hvordan kan vi finde ud af, at prøve noget nyt, vi må ikke sige, sådan har vi altid gjort.

Kim, der skal tænkes utraditionelt.

Karsten, I starten af 80erne var jeg med til at starte ungdomsklubben. De ældre kommer og spiller billard, men ikke samtidig med de unge. Vi skal prøve, at få nogle ældre til at tage sig tid til at samles med de unge og lære dem nogle ting.

Ungdomsklubben er først fra 7. klasse.

Jytte, Mørch så gerne, at skolen blev brugt om eftermiddagen.

Søren, hvem vil gerne hjælpe med, at få ideen op at stå.

Klavs, vi skal benytte skolen så meget som muligt ellers ved vi ikke, hvor længe vi får lov at beholde den, når først vi kommer ind i storkommunen.

Der aftales møde sidst i maj, der 2-3 personer, som har meldt sig til at være med.

### **Samarbejde i Idestrup.**

Karsten, hvad har vi af muligheder, der er kommet nogle rigtig gode ting, vi kan tænke os et mødested, borgerhus. En jobbank, hvor man kunne fortælle, hvad man kan, og hvad man ønsker, at man måske skulle prøve andre ting end det man plejer  
Der er masser af muligheder.

Fælles lederuddannelse, en form for moduler. Mange mennesker brænder for deres forening. Det kan være rart at arbejde sammen. Vi skal have gang i de unde mennesker, så vi får dem med i fællesskabet. Vi har nogle ting i byen, som skal bruges. Når de unge flytter for eks. til København for at uddanne sig, skulle de gerne komme tilbage til Idestrup efter uddannelsen, fordi her er godt at være og starte familie. En anden ide er med en fælles direktion for samtlige aktiviteter. Måske en model til at gøre det anderledes, så man f.eks. ikke skulle kassere i samtlige foreninger. Vi håber, at foreningerne vil være med til at samarbejde, vi mangler f.eks. en gymnastiksal. Hvor mange foreninger vil være med.

Søren, det lyder spændende og det kan sagtens lade sig gøre med en lederuddannelse og meget af det andet foreslåede. Det skal være for alle både unge og ældre. En paraplyorganisation er en spændende tanke.

Skal man ikke indkalde til møde med alle foreningsformændene? Hvad har vi af problemer, og hvad kan vi hjælpe hinanden med.

Forældrene skal være mere aktive. Vi bliver nydt til at samarbejde, der skal vi ned til et mindre forum, måske ønsker man ikke at deltage nu, men kan komme med senere. Man må også se positivt på, at tænke utraditionelt og se på, hvad man kunne tænke sig.

Problemet er mange gange, at man skal finde ledere, som skal melde sig for et helt år.

Knud, hvad skal vi samarbejde for, jeg kan ikke se ideen i det.

Det er en god ide med samarbejde bl. a. for badminton, skal man ikke vælge et udvalg. Hvem skal arbejde videre med ideerne?

Karsten, der er f.eks. 8 foreninger, som gerne vil være med. Det er svært at bestemme sig nu, vi skal alle sammen være med til at bestemme. Det skal være her og nu, vi skal gøre noget snart. Det er vel op til den enkelte forening?

Jes, det er vigtigt, at vi ikke kun taler om idrætsforeninger, ingen skal holdes udenfor.

Frode, alle må have en flig om samarbejde f.eks. hjemmesiden.

Karsten, lidt interesse er der vel altid.

Frode, jeg deler lige noget materiale ud om gamle dage, som i kan se. Samarbejdes kunst er svær. Frode viste en sammenligning fra 1990 og 2005 om befolkningstal m.m., men det var svært, at få alle tallene fra i dag fra kommunen. Hvis vi skal have nye boerne til området, skal vi arbejde hårdt for sagen, ellers går folk til Nykøbing. Der er ikke længere fra Nykøbing til Idestrup end fra Nykøbing til den nye Nordbyen. Hvor mange år siden er det, at de byggegrunde, som nu bliver byggemodne, er udlagt. Det er 15 år siden. Hvor mange børn er født inden for det sidste år, 11 børn. Hvor mange skodder er der på den gamle brugs, der er 17 skodder. Der mangler et værested. Det var en ide, at få renoveret ungdomsklubben. Hvor kommer mange byrådsmedlemmer fra, mange fra Væggerløse, så det er der hovedvægten er. Kommunen ville ikke give Dilitanten i Idestrup tilskud, så det gik til Væggerløse. Væggerløsehallen blev bygget for kommunale midler, men Idestrup måtte selv sørge for en hal ved fælles hjælp fra beboerne.

Konklusion

Søren, et godt møde med nogle konkrete tiltag. Held og lykke fremover.

Referent

Ada Jardeløv